

Fleur Idrætsstævne for døve flerhandicappede voksne på Castberggård fra d. 25-28. April 2016.

Mandag den. 25. april

Alle var forventningsfulde og glædede sig til at blive hentet i bussen ved CFD kl. 8.45. Vi ankom på Castberggård ved 12 tiden, hvor vi spiste frokost. Derefter blev vi indkvarteret på værelserne, vi slappede lidt af indtil kaffetid.

Om eftermiddagen var vi i auditorium til praktiske oplysninger om stævnet. Derefter tog vi til idrætshallen til forskellige lege med balloner. Vi delte os i to hold. Deltagere syntes at det var rigtigt sjovt.

Om aftenen spillede vi banko med præmier, det var spændende at se hvem der vandt!

Tirsdag den 26. april

Vi blev hentet af bussen kl. 9.30 og kørte til Skærup Minizoo. Vi kiggede på forskellige dyr, især gederne var populære. Fleste af deltagere gav gederne bestemte foder som blev købt i kiosken. Senere spiste vi medbragte sandwiches og vand. Efter frokosten kørte vi til Vejle og shoppede i byen. Vi kørte tilbage til Castberggård om eftermiddagen.

Om aftenen var der gæt og grimasser underholdning. Der var lavet sjove billeder af alle deltagere, hvor vi skulle gætte hvem på billedet var? Alle fik sig et godt grin.

Onsdag den 27. april

Om formiddagen var vi i idrætshallen til opvarmning. Derefter var der 7 forskellige aktivitetslege dvs. olympiske lege. F.eks bowling, boldekast, højdespring, hurtigløb med kludetæpper på fødderne mv.

Efter frokosten spillede vi minigolf og discogolfbane inde i idrætshallen, da det regnede udendørs. Deltagere syntes at det var spændende at prøve alle nye ting.

Om aftenen var der fest for alle deltagere. Alle var fint klædte. Vi fik en lækker tre retter menu. Der var høj musik og de fleste var på dansegulvet. Alle hyggede sig i løbet af aftenen.

Torsdag den 28. april

Om formiddagen sad vi i auditorium og kiggede på et billedshow med masser af billeder fra ugens løb. Så tog vi til Idrætshallen til "farvellege". Der var skattejagt om en fortælling af historie om CFD, Castberggård, festen mv, hvor vi skulle gætte os frem og løbe til ringen af de bestemte billeder der lå på gulvet. Til sidst kastede vi balloner i luften med vippen.

Efter frokosten blev vi hentet af bussen og kørte direkte tilbage til CFD.

Det har været oplevelsesrige idrætsstævnet og alle var glade for at være med.

Skrevet af Anette T. Petersen og Mette W. Rasmussen og billeder er taget af Kirsten Serup Poulsen af Fleur bestyrelsen.